

U gaf uw eigen Zoon (Johannes 15:13)

1. Jehovah, mijn Vader,
 ik wist niet wat ik moest.
 Maar dankzij de losprijs
 heb ik nu een doel.
 Ik doe uw wil voortaan.
 O, God, mag mijn bestaan
 u eren, elke dag,
 en heiligen uw naam.

(REFREIN)

*U gaf uw eigen Kind,
 ik voel me zo bemind.
 Dat zal ik altijd zingen.
 U gaf voor mij uw eigen Zoon.*

2. Wat bent u geduldig,
 ik hou zo veel van u.
 Uw naam en uw vriendschap —
 zonder kan ik niet.
 Maar wat mij 't meeste raakt,
 mij heel erg dankbaar maakt:
 uw Zoon, hij stierf voor ons.
 Zijn wij u zo veel waard?

(Refrein)

Slot

Jehovah, mijn Vader, ik voel me heel erg klein.
 Ik dank u, u gaf voor mij uw Kind, uw eigen Zoon.