

# WAT KUNNEN WE LEREN VAN . . . Abraham?

DENK JE DAT HET BELANGRIJK IS OM  
AARDIG TE ZIJN TEGEN ANDERE MENSEN?

- Kleur de plaatjes in.
- Lees de Bijbelteksten, vat ze samen en vul in wat er gezegd wordt.
- Zoek de verborgen voorwerpen: **(1)** een hagedis en **(2)** een mes.

ER KWAMEN DRIE BEZOEKERS  
BIJ ABRAHAM. — **GENESIS 18:2**

HIJ BOOD AAN HUN VOETEN TE LATEN  
WASSEN, ZEI DAT ZE WAT MOESTEN  
UITRUSTEN EN HAALDE EEN .....  
— **GENESIS 18:4, 5**

ABRAHAM ZEI TEGEN SARA:  
„MAAK RONDE .....”  
— **GENESIS 18:6**

**GENESIS 18:7**

**GENESIS 18:8**

Wat voor aardige dingen deed Abraham om anderen het gevoel te geven dat ze welkom waren? HINT: Genesis 18:2, 4, 5. Wat kun je doen om aardig voor anderen te zijn? HINT: Romeinen 12:13. Wat heb je van dit verhaal geleerd?

**Wat denk jij?** Voor wie moeten we extra aardig zijn? HINT: Galaten 6:10.

Ga naar **www.jw.org** als je extra printjes wilt maken van deze rubriek