

# Wat ontbreekt er aan deze plaatjes?

**Lees Spreuken 18:10 en 26:17.** Kijk nu naar de plaatjes. Wat ontbreekt er? Schrijf je antwoorden hieronder op. Verbind de puntjes met elkaar om de plaatjes af te maken en kleur ze dan in.

1.....

2.....



**GESPREKSONDERWERP:** Wat leer je van deze Bijbelteksten? Is het om Gods goedkeuring te krijgen genoeg dat je zijn naam weet? **HINT:** Lees Psalm 91:2; Spreuken 3:5, 6. Waarom is het verstandig je niet met de zaken van een ander te bemoeien? **HINT:** Lees Galaten 6:5-7; 1 Thessalonicenzen 4:11; 1 Petrus 4:15. Lees daarna Spreuken 26:18, 19. Kan het kwaad om een grap met iemand uit te halen? **HINT:** Lees Spreuken 14:13; 15:21; Mattheüs 7:12.

**OM ALS GEZIN TE DOEN:** Lees samen Spreuken 31:10-31. Laat een gezinslid zonder iets te zeggen een van de dingen uitbeelden die een bekwame vrouw volgens dit Bijbelgedeelte doet. De rest van het gezin moet raden wat er wordt uitgebeeld. Bespreek dan wat voor dingen jullie zouden kunnen leren.

Ga naar **www.jw.org** als je extra printjes wilt maken van deze rubriek.