

Mozes groeit op in Egypte

EXODUS 1, 2

JAREN NADAT JOZEF GESTORVEN WAS, REGEERDE ER EEN ANDERE FARAO OVER EGYPTE. HIJ HAATTE DE HEBREEËN, DIE JEHOVAH DIENDEN.

KIJK!
HET HEBREEUWSE
VOLK IS GROTER EN
MACHTIGER DAN WIJ!
MAAK SLAVEN
VAN ZE!

DOOD
ELK JONGETJE
DAT GEBOREN
WORDT!

ONDERTUSSEN KREEG JOCHEBED,
EEN HEBREEUWSE VROUW, EEN BABY.
HET WAS EEN JONGETJE.

MAMA, WAAROM
HOUDEN WE HEM
VERBORGEN?

OMDAT WE HEM
TEGEN FARAO MOETEN
BESCHERMEN,
MIRJAM.

MAAR NA DRIE MAANDEN
KON JOCHEBED HEM
NIET MEER VERBORGEN
HOUDEN . . .



IK LEG DE BABY IN
EEN MANDJE VAN PAPYRUS
EN DAT ZET IK TUSSEN
HET RIET VAN DE RIVER
DE NIJL.

IK BLIJF HIER STAAN
OM TE KIJKEN OF
IEMAND HEM VINDT
EN MEDELIDJEN MET
HEM HEEFT.

DE DOCHTER VAN FARAO KWAM NAAR
DE RIVER OM ER TE BADEN . . .



WAT IS
DAT DAAR?
GA HET VOOR
ME HALEN.



HET IS EEN VAN
DE HEBREEUWSE
KINDEREN.



ZAL IK EEN VAN
DE HEBREEUWSE VROUWEN
VRAGEN OF ZE HET KIND
VOOR U KAN VOEDEN?

JA,
DOE DAT!

ZO BLEEF JOCHEBEDS ZOONTJE IN LEVEN. OOK KON ZIJN MOEDER NU EEN PAAR JAAR VOOR HEM ZORGEN EN HEM LEREN VAN JEHOVAH TE HOUDEN.

LATER BRACHT JOCHEBED HEM TERUG NAAR FARAO'S DOCHTER.

IK NOEM HEM **MOZES** OMDAT IK HEM UIT HET WATER GETROKKEN HEB.

MOZES WOONDE BIJ DE EGYPTENAREN. MAAR HIJ VERGAT NOOIT DAT ZIJN HEBREEUWSE FAMILIELEDEN NOG STEEDS ALS SLAVEN MOESTEN WERKEN.

OP EEN DAG ZAG MOZES DAT EEN EGYPTENAAR EEN HEBREEUWSE SLAAF SLOEG.

MOZES WILDE HELPEN. HIJ SLOEG DE EGYPTENAAR DOOD.



TOEN FARAO Hoorde wat Mozes had gedaan, wilde hij Mozes doden.

DAAROM vluchtte Mozes naar Midian.

IN MIDIAN trouwde Mozes met Zippora, en samen kregen ze kinderen.

MAAR IN EGYPTEN waren de Hebreërs nog steeds slaven. In het volgende stripverhaal kun je lezen wat er gebeurde toen Jehovah Mozes terugstuurde naar Egypte om de Hebreërs te helpen.

WAT LEREN WE VAN DIT VERHAAL?

HOE GING MIRJAM MET HAAR BROERTJE OM?
HINT: EXODUS 2:4, 7; 1 JOHANNES 3:17, 18.

WAAROM WAS HET VERKEERD DAT FARAO MENSEN VAN EEN ANDER VOLK HAATTE?
HINT: HANDELINGEN 10:34, 35.

HOE MOET JE OMGAAN MET IEMAND DIE EEN ANDERE HUIDSKLEUR HEEFT OF UIT EEN ANDER LAND KOMT?
HINT: 1 SAMUËL 16:7.